



fantastische schilderijen. We werden voorgesteld aan de ambassadeur en al het ambassadepersoneel. Er werken daar achttien Nederlanders, hele aardige mensen. Er werden foto's gemaakt en nog wat gefilmd voor Veronica. 's Avonds zijn we naar een Russische popgroep wezen kijken.

Vrijdag

Eigenlijk een rustdag. We moeten onze koffers pakken; morgen moeten we al om 5 uur 's morgens naar het vliegveld. Om elf uur komen we in Nederland aan en om half één staan we al weer in Los Vaat.

Plotseling komt onze gids binnen om te melden dat we toch toestemming krijgen om buiten Moskou te filmen. Dat was tot nu toe geweigerd. We hebben Jeroen tussen twee oude plattelandsvrouwjes gefilmd en opnamen gemaakt bij een benzinepomp van voor de oorlog. Maar hij werkte nog steeds.

's Avonds ben ik naar m'n familie gegaan om afscheid te nemen.

Dit was een week waar we nog veel over zullen na denken. Het was een ongelooflijke ervaring. Het waren de mooiste dagen uit mijn leven.

This makes me smile.

Erik

van een kopie van een cassette. Goh...

De Westduitse zanger Udo Lindenberg speelde ook op ons podium. Hij deed erg lang over zijn geluidstest. Dat geluid bleek wel goed te zijn.

Aan het begin van ons concert wisten we dat niemand van ons ooit zo zenuwachtig is geweest. Het Dynamo-stadion is een enorme hal met alleen maar zitplaatsen. Twee Russen kondigden het programma aan, een kwartier lang. En dan... beginnen!

Zenuwen, ik vergat teksten. Ik probeerde in het Engels onze nummers aan te kondigen, maar omdat negentig procent van de bezoekers Russisch was, werd ik gedwongen er af en toe wat van mijn bijna onverstaanbare Russisch door te gooien. Dat vonden ze leuk.

De mensen gingen meeklappen, enkelen van hen probeerden zelfs te dansen, wat dus ogenblikkelijk door zaalwachters werd gestopt.

Uiteindelijk zelfs een toegift en veel belangstelling van de Russische pers. Echt waanzinnig. Ook iets om nooit meer te vergeten.

Terug in het hotel hebben we nog wat video-opnamen bekeken en iets gedronken in de bar. Barend Middelhof heeft meegedaan met een jamsessie van een Duitse jazzband.

Woensdag

Vandaag met een bus naar de rivier de Moskwa voor op-nieuw video en foto's. Natuurlijk moesten we in een rondvaartboot. Het is lekker weer en lekker rustig. Overal een mooi uitzicht en bewaking van de vrolijk wuivende rivierpollie.

Het is opnieuw een belangrijke dag, want we moesten optreden in de Schouwburg

waar de Nederlandse delegatie een eigen dag organiseerde. Door het succes van het concert van gisteren was het stamp- en stampvol.

We waren minder gespannen, omdat we de vuurloop al gehad hadden. Het NOS-journaal maakte opnamen van ons optreden. Dat is dus echt fantastisch. Maar het was niet de enige; ook de Duitse televisie was er en de Russische. De Russische tv gaat een hele reportage over ons uitzenden en dat schijnt uniek te zijn.

Het optreden was een groot succes. We hebben twee toegiften moeten geven. Er waren

mensen uit tientallen landen. Een kans om voor zoveel mensen op te treden met zoveel nationaliteiten krijg je niet zo snel meer. Na afloop hebben we tot diep in de nacht na zitten praten op onze kamers.

Donderdag

Er moeten nog wat beelden gemaakt worden voor de videoclip van de single Make me smile. Die moet echt heel mooi worden, want we hebben heel veel beeldmateriaal. Ik kan bijna niet wachten tot alles ge-



CORK en ... het voetballen

